

48 uur in

De internationale pers was ronduit lovend over Utrecht nadat het vorig jaar tijdens de Tour de France kennismakte met de Domstad. Terecht dat de vierde stad van het land meer in beeld komt, vindt verslaggeefster **Bernice Breure**, die er sinds haar studietijd woont. Utrecht is meer dan ooit in beweging.

Utrecht

'De stad wordt steeds hipper en heeft ook niet-studenten een hoop te bieden'

Shoppern

Oud & oudste

De bekende grote ketens zijn natuurlijk te vinden op de **Oudegracht (1)** en in Hoog Catharijne, maar doe vooral ook Utrechts oudste winkelstraat aan, de **Twijnstraat** (o.a. tweedehandskinderkleding Kortjakje, en de Zadelstraat (het duurzame Nukuhiva van Floortje Dessing).

Hipsters

De **Voorstraat** is de laatste jaren in ontwikkeling. In rap tempo duiken koffiebarretjes, vintage- en merkkledingwinkels op. Check Giensch, Puha, Sussies en het exclusieve-re Klijs&Boon. De hipsterstraat kent een fijne koffietent: The Village.

Opvallend

Op de Biltstraat is **eetcafé Te Koop** te vinden waar bijna alle meubels en wat aan de muur of het plafond hangt te koop is. Een styling- en inrichtingsbedrijf verzorgt doorlopend de aanwas van kekke theepotten, fijne eettafels en opvallende kroonluchters.



Genieten

Vindingrijk

Roberto's (2) in de wijk Wittevrouwen staat bekend als de beste ijssalon van misschien wel het hele land. Eigenaar Roberto haalt de honing uit het Griffpark om de hoek, de citroenen en pistachenoten uit Sicilië, mango's uit India en hazelnoten uit de Piëmonte. De winkel haalt vaak het nieuws met bijzondere 'uitvindingen', zoals haringijs. De bolletjes vallen wel wat klein uit.

Crimineel leuk

Een van de leukste filmhuizen van Utrecht is het **Louis Hartlooper Complex**, in een voormalig politiebureau. Met terras en restaurant en op steenworp van de Twijnstraat. De warme appelbol van Springhaver café is een aanrader.

In het glas

De tijd dat Utrecht vooral studentikoze kroegen telde is definitief voorbij met de komst van hippe

wijnbarren als **Lefebvre** op het Neude en **VinVin** in de voormalige arbeidersbuurt Wijk C.

Uit de kas

Verrukkelijk eten doe je in **Podium onder de Dom**, Aziatisch restaurant **Jasmijn en ik** en **Le Jardin (5)** dat koken met groenten en kruiden als uitgangspunt heeft. In het laatste restaurant kan je bij vertrek kruiden kopen uit de kleine kassen die naast de tafels staan.



Doen

Het bos in

Huur een fiets en geniet van het groene Rhijnauwen. In het bos vind je het MOA, **Museum Oud Amelisweerd (4)**. In het achttiende-eeuwse landhuis wordt de collectie van Armando gecombineerd met kunst van anderen. Momenteel hangt er het werk van de Vlaamse topfotograaf Stephan Vanfleteren, alles in de omgeving geschoten. In de salons zijn ook zeldzame Chinese behangsels te bewonderen. En ga daarna biologisch lunchen in het naast gelegen koetshuis, De Veldkeuken.

Multiculti

Neem de multiculturele wijk Lombok, achter het station, onder de loep. In de gezellig chaotische **Kanaalstraat** wisselen paardenslagerijen, Surinaamse eethuisjes en Marokkaanse groentewinkels elkaar af. Goed toeven is het in Kopisusu, wat koffie met melk betekent in het Indonesisch. Boven het café worden massages gegeven. Net achter de wijk vind je in een voormalige veevoerbak langs het Merwedekanaal het hippe café-restaurant Buurten in de Fabriek.

Romeins

Natuurlijk is een rondvaart door de grachten leuk. Maar bekijk als er tijd is ook het Romeinse binnenvaartschip uit het jaar 150 na Christus, dat ontdekt werd bij de aanleg van de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Het 25 meter lange schip is sinds vorig jaar te bewonderen in **museum Castellum Hoge Woerd**. Maak het uiter af met een Utrechts biertje als Black Saison of Highhops bij Maximus Brouwerij dat over een terras naast de appelboomgaard beschikt.

Slapen

Uitzicht

Utrecht telt steeds meer bijzondere bed & breakfasts. Ga eens slapen bij het charmante **Anne & Max**, met kamers die een prachtig uitzicht op de Oudegracht bieden. Ook is het leuk om iets te drinken in het café beneden, met onder meer wentelteefjes en vandaag-blijf-ik-binnen thee op de kaart.

Oogstrelend

In het voormalig ooglijdersgasthuis, met op zaterdag uitzicht op de lapjesmarkt, is nu **Eye (3)** gevestigd. Het is een strak boetiekhotel met 36 kamers dat bovendien een verrukkelijk ontbijt serveert. Een fijne bijkomstigheid is dat je niet hoeft te stuntelen bij een garend ontbijtbuifet.

Actie

Aan de noordoostelijke rand van de stad ligt het grote hotel **Mitland**, dat uiteenlopende faciliteiten biedt. Zo vind je er een bowlingbaan, zwembad, sauna, bubbelbad, solarium, fitnessruimte en fietsverhuur. Ook zijn er terrassen met uitzicht op Fort de Bilt om van al die actie weer bij te komen.

Zo kom je er
Parkeren in het centrum van Utrecht is een drama: weinig plek en duur. Kies daarom voor een bezoek per trein - ook al zijn er vaak werkzaamheden op of rond het station. Of zet de auto in de eerste de beste parkeergarage die je tegenkomt. Ook fijn zijn de transferia aan de rand van de stad. **Parkeren inclusief openbaar vervoer voor 5 personen naar de binnenstad voor maar 5 euro.**
Info: parkeren-utrecht.nl